

Communiteit West Brabant

De vier communityleden van de regionale community West-Brabant spraken in een van hun bijeenkomsten af samen weer op pad te gaan voor een inspirerende en ontspannen dag.

We kozen ervoor om naar onze zuiderburen te trekken.

Bertus van Schaik reed met Jo Meester vanuit Bergen op Zoom. Cor Daemen haalde in Gilze Theo Sanders op.

De vreselijke regenbuien van de dag ervoor waren overgetrokken. Een zonnetje liet zien dat het nog bestond. Onderweg waren nauwelijks files.

Ondanks de lange rit van bijna 200 kilometer waren we zelfs voor de afgesproken tijd op de plaats van bestemming.



In Ter Loo in Loppem ontvingen Regina en Luc Decuypere ons heel gastvrij in hun "Onthaal".

We wandelden naar de "nieuwbouw", waar Luc zijn werkvertrekken heeft.

Na een kop koffie vertelde Luc van de inspiratie van Ter Loo.



Ter Loo wil vanuit een bewogen evangelisch gevoede houding een oase zijn voor wie bij hen aan komt kloppen. Beschikbaar zijn in tijd en aandacht

Tijdens de uitleg lieten we de warme sfeer van de kapel met de prachtige gebrandschilderde ramen op ons inwerken. Ze zijn zo geplaatst dat zowel bij zonsopgang als bij zonsondergang zonlicht de ramen een warme gloed laat binnenbrengen in deze heilige ruimte.. Ze gebruiken de kapel voor hun vieringen, voor wie stil in gebed wil zijn, voor de wakes..



In de kapel zijn symbolen van aarde, water, lucht en vuur aanwezig. Met een koord is cirkel gevormd met daarin een kruis. Dat symboliseert eenheid

Op het corpus van het grote kruis op de wand achter het altaar is een hart aangebracht. Ooit vroeg een jongen: Wat doet die aardbei daar toch op het kruis.





Opmerkelijk en uniek is een beeld dat aanvankelijk niet als een Maria werd vervaardigd maar in de ervaring en beleving een Maria beeld is geworden: Een vrouw in een lotushouding.

We wandelen naar buiten langs de kruiden die groeien op aarde vanuit de hele wereld. Uit een klein fonteintje stroomt het zuiverende en levengevende water. We komen bij de vuurhaard, waar Luc verteld van de wakes in de kring rond het vuur van de vier windrichtingen.



De beleving van de lucht is goed mogelijk in de typische tentvorm. Op de ronde bank met in het midden een "moor" met heet water voor de thee komen de verhalen los van mensen uit de groepen die in Ter Loo komen voor bezinning.



Op het parkachtig terrein zijn Bijbelse bomen geplant zoals de vijg en de ceder en de moerbeiboom .

In de mooie kamer van het kasteel-achtig huis is de tafel reeds gedekt. Christine, de vrouw van Luc en Gaby de enige s.c.j.-er in Ter Loo staan ons op te wachten..

De kokkin heeft een werkelijk copieuze heerlijke maaltijd bereid.

We bedanken Luc en in hem alle medewerkers van Ter Loo voor hun tijd en aandacht . Hun inspiratie maar ook hun zorgen nemen we mee naar huis. We zijn onder de indruk.

We nemen afscheid van Ter Loo. Luc rijdt ons voor naar de parkeergarage in de binnenstad het dichtst bij de markt.

We wilden in de paardenkoets een rondrit door de stad maken. Maar er stonden rijen te wachten. We besloten op een terras te gaan zitten voor een ijsje. Daar genoten we van het zicht op de paarden die voorbijreden, van de prachtige gebouwen en van de mensen.



Wie weet gaan we nog eens terug voor een rondrit.

Ik breng Theo terug naar zijn nieuwe appartement in een gloednieuw appartementen gebouw vlakbij de kerk van Gilze met uitzicht op het verzorgingshuis en het kerkhof.

Voor ons vieren werd het een inderdaad een inspirerende en ontspannen dag.

Goed dat de confederatie Ter Loo met raad en daad terzijde staat met een groot hart: . Een groot gebrandschilderd hart in een raam in de kapel van ter Loo symboliseert onze verbondenheid.

Cor Daemen



